

☉ GEZINSDIENST - MET POPPENKASTVOORSTELLING!

Wanneer: **zondag 10 november 2024.**

Deze poppenkastvoorstelling is een creatieve kerkdienst, met spel, zang en gebed.

Humor, begrip en een knipoog zijn de ingrediënten van deze poppenkast. Natuurlijk is jong en oud in deze dienst van harte welkom!

☉ GRAACH DIEN – MEIINOAR OAN IT MIEL

Gezamenlijk aan tafel in het Swettehûs, eten tegen een kleine vergoeding. Gezelligheid staat voorop. Heerlijk een keer niet koken of voor het eten zorgen en eten in een ontspannen sfeer.

De mensen van Graach Dien staan voor u klaar. De data voor seizoen 2024-2025 zijn bekend.

We hopen u te ontmoeten op:

4 oktober 2024, 13 december 2024, 14 februari 2025 en 4 april 2025.

Als het zover is kunt u zich opgeven bij. Anna Luimstra ☎ 0515-420163,

Of mailen naar: graachdien@pknscharnegoutum.nl

☉ RONDOM 10 – met Ds. Vijko Top en dhr. Henk Jan Hamoen



Rondom 10 is inmiddels een begrip geworden. Afhankelijk van het aantal deelnemers worden deze bijeenkomsten of in het Swettehûs of in het Martenshûske gehouden.

We komen dit jaar 4x samen, 2x in het najaar 2024 op de laatste woensdagen van de maanden oktober en november. Ds. Vijko Top leidt deze ochtenden. U

hoort hierover meer na opgave. In het voorjaar van 2025 komen we eveneens 2x bij elkaar op nog nader te noemen data i.v.m. de sprekers die hiervoor worden uitgenodigd.

Op **woensdagmorgen 5 maart 2025** komt dhr. Henk Jan Hamoen ons vertellen over Chagall als bruggenbouwer en profeet. In deze lezing vertelt hij uitgebreid over het leven en werk van Chagall - aangevuld met afbeeldingen van zijn werk. Hij zal afronden met een thema dat in veel van zijn werken voorkomt: een kruis. Met de vraag wat Chagall verbindt met het specifieke icoon van het christendom: een kruis.

.... De andere spreker en datum is nog een verrassing!!! 😊



ACTIVITEITENPROGRAMMA - WINTERWERK

“Start-Zondag” 1 september om 10:00 uur.

En op zondag 8 September is de Tentviering. Van harte welkom!

“Als Nieuw”: Als betrokken mensen dragen we graag steentjes bij aan een mooi, leefbaar en goed leven... Wij geloven dat we iedere dag opnieuw kunnen beginnen.

Voor ons hoort bij “Als nieuw” weer bewust genieten, weer bezig gaan met Liefde, Vrede en Heelheid van de schepping. Verrassend, oorspronkelijk, ongekend, origineel. Vanuit dit verlangen willen we goed omgaan met onszelf, de natuur en in verbinding met de mensen om ons heen. Verandering begint klein. Het ‘Als Nieuw’ thema zal leidraad zijn van de meeste activiteiten in het nieuwe seizoen. Sta even stil en doe met ons mee...

Bij het logo: Het gouden hart en de kroon worden tegelijk vastgehouden. Waar hart en handen bij elkaar komen, gebeurt er iets. De handen (in gebed) reiken naar elkaar en geven zo het geloof handen en voeten in een kring van mensen die met elkaar verbonden zijn. Samen zingen, samendoen elkaar steunen in vreugde en verdriet.

Algemene informatie en aanmelden:

Vrije toegang: iedereen kan deelnemen aan de activiteiten.

Hoe: U mailt uw keuzes, voornaam, achternaam en adres en het aantal personen naar winterwerk@pknscharnegoutum.nl

Graag ontvangen we tijdig uw aanmelding!

Bewaar dit exemplaar goed! Verder publiceren wij regelmatig op de website van dorp www.skearnegoutum.nl en kerk www.pknscharnegoutum.nl, daar is dit programma overzicht met meer uitleg ook te vinden. **U bent van harte welkom!** Tot ziens

**deze flyer is een uitgave van PKN Scharnegoutum.*



☉ DE KINDERKERK

Kinderkerk Scharnegoutum (iedere 1e en 3e zondag van de maand)

Samen vieren, ervaren en beleven

van de eeuwenoude Bijbelverhalen en prachtige feesten die bij ons christelijk geloof horen. In de Adventstijd en de Veertigdagentijd is er iedere zondag Kinderkerk en doen we een project.

Meer informatie en aanmelden bij:

Petra Ypma mailadres: petraatje@hotmail.com

**Zie voor exacte data op de website onder het kopje ‘kinderkerk’.*



◎ **FILM AVOND** – commissie Groene kerk

Op 6 Oktober kijken we om 20:00 uur in de Martenstjerke naar een film. Meer informatie volgt.



◎ **MEDITATIE Mediteren**

In jou woont de zachte fluistering van jouw Innerlijke stem die je zachtjes de weg wijst. Wil je die stem horen en leren kennen dan is het nodig om stil te worden en je naar binnen te keren. Voorbijgaan aan de ruis van de buitenwereld, aan de overvloed van je gedachten, aan de beweging van je emoties die deze zachte stem in de weg zitten.

Meditatie helpt om je van deze ruis te ontdoen. Voorbij de ruis wordt het langzamerhand stil in jou. Je ontdekt dat vrede, kalmte, compassie en liefde al in jou wonen.

Zijn dat niet juist de namen die wij God toedichten?

Iedere tweede donderdagavond van de maand van 19.30-20.30.

Data: **12 september, 10 oktober, 14 november, 12 december 2024**

9 januari, 13 februari en 13 maart 2025

Plaats: Lange Achte 37 | Begeleiding: Aletta Nieboer 06 13 88 97 17

◎ **WINTERWANDELING / EXCURSIE**

Excursie naar het Russisch Orthodox Klooster

Wanneer: **Zaterdag 25-01-2025**. Om 12.45 uur verzamelen we op het plein van het Swettehûs en rijden we naar Hemelum.

Ook in de winter is het heerlijk om te wandelen en daarom combineren we deze activiteit met een wandeling rond Hemelum (±6 km). Genieten van stilte, rust en ruimte. We bezoeken eerst het Russisch Orthodox Klooster. Een 'geestelijke ontmoetingsplaats' voor orthodox gelovigen in het Noorden. Het klooster is rijk aan Iconen en Priester vader Jewsewy vertelt er graag over.



◎ **"DOMINEES PIZZA"**



Een nieuwe naam "**Dominee 's pizza**" voor een activiteit die we voor én met jongeren organiseren. In eerste instantie willen we met deze oproep ideeën ophalen. >...*We puzzelen en denken even vooruit.. de pastorietuin, deeg en ingrediënten, de avond, er klinkt muziek en er brandt vuur en ... er staat een pizza-oven!*

We gaan zelf pizza's maken....?<

Ben jij tussen de 15 - 20 jaar en wil je aansluiten ?

"Dominee 's pizza" met Vijko, Albert en Caroline en met jou

Via de app weten we elkaar snel te bereiken! App met 0633233683

◎ **GESPREKSAVONDEN ROUW EN VERLIES** – door Theo Hofman



"Je kunt pas loslaten, als je het eerst hebt vastgepakt" Rouw, de achterkant van de liefde, hoe kunnen we ooit rouwen zonder lief te hebben gehad ? We gaan met elkaar in gesprek over de verliezen in ons leven en hoe die de loop van ons leven hebben bepaald. Alles wat we meegemaakt hebben, maakt ons wie we denken te zijn.

*Wanneer: per groep 4x een woensdagochtend vanaf 10.00 uur op **20 november, 11 december 2024, 15 januari en 12 februari 2025.***

*Of 4x een donderdagavond vanaf 20.00 uur op **7***

november, 28 november 2024, 9 januari en 6 februari 2025.

Alle bijeenkomsten zijn in het Martenshûske.

◎ **'SING – INN' > 1e** Doe mee met een 'muzikaal' programma op het

thema "*Het levenslied*". Onder het genot van een hapje en een drankje, maken we met elkaar een avontuurlijk muzikale reis vol liefde en menselijke verbondenheid. Muziek en zang: Hains en Annemarie de Vries en Lies de Vries.

Wanneer: **Zondagmiddag 27 oktober 15:30 uur.**

Waar: Dit optreden is in de Martenskerk.

◎ **'SING – INN' > 2e** : Noteer alvast in uw agenda de datum van de tweede 'Sing - Inn'. Muzikaal met passie onder het genot van een hapje en een drankje! Wanneer: **Zondagmiddag 9 maart 15:30 uur.**

Deze keer nemen Johan Ypma en Ludwin Hiemstra u wederom mee op een muzikale reis. Te zijner tijd ontvangt u meer informatie.

◎ **KOFFIEDRINKEN MARTENSHÛSKE**

Iedere maandagochtend van 10:00 tot 12:00 uur (feestdagen uitgezonderd) is het Martenshûske in Scharnegoutum open voor een bakje koffie voor wie maar wil.

Je kunt zo binnenlopen, opgeven is niet nodig.

Meer informatie bij: Anna Luimstra anna.luimstra@gmail.com



Vol passie zingen!

© 4 MEI LEZING OP WOENSDAGAVOND 23 APRIL SWETTEHÛS



Peter Hein uit Burgwerd komt op 23 april om 20:00 uur zijn verhaal vertellen over zijn onderduikervaring als kind.

Hij heeft hier een boek overgeschreven, Peter Hein is ook schilder en beeldhouwer. Deze lezing is in samenwerking met het 4 mei comité, PKN, Oranjevereniging, Doarpsbelang en het Swettehûs.

© **5 MEI VREDESONTBIJT 80 JAAR VRIJHEID** *Deze bijzondere dag beginnen we vroeg met een ontbijt van de Vrede. Meer info volgt!*

© NAAR DE BEIAARDIER: Zondagsviering Martinikerk met bezoek beiaardier

Op **zondag 19 januari** zijn jong en oud welkom in de zondagsviering van de Martinikerk in Sneek. Voorganger is ds. Aukje Westra. In Scharnegoutum is deze zondag geen dienst.

Na afloop van de dienst is er koffie, thee en limonade en kunnen we de prachtig gerestaureerde kerk bekijken. Ook vertelt Bob van der Linde over zijn beroep als beiaardier.

Bob is als organist en kerkmusicus verbonden aan de Protestantse Gemeente Sneek. Na zijn verhaal zal hij de toren beklimmen en het carillon van de Martinikerk bespelen. Heb je een verzoeknummer; Bob zal het live voor je op het carillon spelen. Graag 'wereldse' liederen mailen naar winterwerk@pknscharnegoutum.nl. Verder informatie volgt via de Frissel en de website.

© **EXCURSIE BOERENBEDRIJF TIRNS** – Commissie Groene kerk

Hoe maken we ons bewuster in innovatieve technieken op het gebied van energie en kunstmestvervanging? Tijdens deze excursie wordt een boerenbedrijf in Tirns bezocht, namelijk de Melkveehouderij van Jelmer Schaap.

De meeste mensen hebben ze vast weleens gezien de twee groene "bollen" in Tirns. Wat gebeurt daar, hoe werkt het en wat is het resultaat uiteindelijk? Zo zullen er ongetwijfeld nog meer vragen zijn. We kunnen dit zien en horen van Jelmer Schaap, hij zal ons een rondleiding geven en staat open voor vragen.

Wanneer: **zaterdagmorgen 8 februari**.

Tijd: 10.30 uur. Schroom niet en geef je op, er kunnen maximaal 30 mensen mee.

We fietsen maar er rijdt ook een auto – busje.

**Deelname is gratis, maar inschrijven voor 1 januari is verplicht!*

© **DE GROTE SCHOONMAAK = HIMMELDEI !!!!**



Maak ons dorp als nieuw! Kom je ook ?

Neem een kruiwagen een emmer en een spons mee!

Wanneer:

Vrijdagmiddag **14 maart** met basisschool op 'e Hichte
Zaterdagmorgen **15 maart** met kerk en dorp!

Doe mee en meld je aan!

We vragen vrijwilligers uit kerk en dorp om zaterdag 15 maart mee te helpen, we maken groepen en verdelen groen, straten en water!

"We maken alles schoon, schoon, als nooit tevoren. Schoon dat

alles blinkt in de zon. We maken schoon, schoon, laat iedereen het horen. Dat het echt niet schoner kan tot... Totdat we met elkaar koffie gaan drinken !!!"

© **EXCURSIE GRIENEDYK 18 MEI 2025** – commissie Groene kerk

Fietsexkursie naar de Grienedyk, bij het Sneekermeer. Onder de bezielende leiding van Geart Bos gaan we genieten van de mooie natuur in dit gebied en van een stukje geschiedenis. Duur ca. 2.5 uur.

Wanneer zondag 18 mei.

**Mocht het slecht weer zijn dan verschuiven we naar zondag 25 mei 2025.*

© **LITURGISCH BLOEMSCHIKKEN** - met Hinke Bouma

Dit is een mini cursus van twee avonden. Op de eerste avond komt de theorie aan bod; o.a. de betekenis van bloemen, planten en kleuren (in het kerkelijk jaar). Daarnaast laat ik foto's zien van eigen bloemstukken. Als laatste krijgt u uitleg over de opdracht voor de tweede avond.

Op de tweede avond gaat u zelf een bloemstuk maken. De cursus is in de tijd voor Pasen. Dit kunnen we als thema gebruiken. Als u een 'eigen' Bijbeltekst heeft waarbij u een bloemstuk wilt maken is dat natuurlijk ook mogelijk. Aan het eind van de praktijkavond bespreken wij alle bloemstukken.

Wanneer: woensdagavond 2 en 9 april in het Martenshûske om 19.30 uur.

Wilt u bij opgave vermelden of u wel of geen bloemschikervaring heeft? Dit is belangrijk om te weten. Bij voldoende deelname kunnen we de tweede avond splitsen in een groep met ervaring en een groep zonder bloemschikervaring (reservedatum is donderdag 10 april). Op de praktijk-avond kunnen er maximaal 10 personen deelnemen.

☉ HUISKAMERGESPREKKEN (VOORHEEN GROOTHUISBEZOEK)

Op donderdagavond 20 februari en donderdagavond 27 februari willen we graag bij iemand thuis in gesprek gaan met elkaar over het thema:

'Wat zou ik willen doorgeven aan de volgende generaties?'

Aanzet tot denken! Alles onder de bezielende leiding van ds. Vijko Top.

Per groep gaan we uit van ca. 8-10 personen. Zouden er veel opgaven komen voor de huiskamergesprekken dan proberen we meer avonden in te plannen.

☉ BREICAFÉ – VANAF 10 SEPTEMBER 2024.

Breicafé in het Martenshûske van 14.00 tot ca. 16.00 uur.

We breien voor een goed doel, dat kunnen dekentjes zijn voor Stichting Troostdekentje maar ook mutsen en sjaals voor een organisatie die de spullen in Hongarije brengt of dekentjes, mutsen, wanten etc. voor 'de Friese ridders' die deze spullen naar Oekraïne brengen. Je hoeft je niet op te geven, er zijn altijd mensen bezig en gemiddeld zitten we met 6-10 personen. Iedereen is welkom, samen zetten we ons in voor het goede doel.

Contactpersoon: Froukje Jellema. Mail.jelstel@gmail.com

☉ 30+ GESPREGSGROEP – VOOR DERTIGERS EN VEERTIGERS

Bij elkaar in de huiskamer bespreken we als dertigers en veertigers wat ons bezighoudt in geloven en leven.

Dit jaar o.l.v. Vijko Top. We komen bij elkaar in Scharnegoutum op 4 avonden. De data volgen nog. Luister en praat je mee? Voor bovenstaande groep kun je je aanmelden via vijkotop59@gmail.com of app met 0623641404.

Let op: vanaf dit seizoen gaan we de gespreksgroep aanbieden in een andere vorm, waarbij deelnemers zich ook per keer kunnen aanmelden. Momenteel zijn we aan het voorbereiden, we starten in de maand oktober bij Gertrude & Hessel de Haan, Willem Santemastrijtte 9. Ons eerste onderwerp is bekend en gaat over: "Vertrouwen". Aanvullende informatie publiceren we via De Frissel en de Appgroep. Ook komen de data op de website in de agenda te staan.

☉ JOP

Staat voor Jongeren Ontmoetings- Plaats = een enthousiaste laagdrempelige jongerenclub voor jongeren uit de 1e t/m 3e klas van het voortgezet onderwijs. We zijn vooral een doe-club: denk aan quiz, workshop, filmavond, sobere maaltijd koken rond Pasen, BBQ, uitje naar een grote stad, dropping, survival enz. Over enkele weken gaat JOP weer beginnen met allemaal nieuwe events in 2024-2025. We hebben op zondag 22 september de start activiteit. Ontmoeting, plezier en respect staan hierbij centraal. Info bij Annelien de Groot 06 5023 4019

☉ DE LICHTJESAVOND OP 23 NOVEMBER

Tijdens de Lichtjesavond is de kerk sfeervol verlicht met kaarslicht en fakkels. Tijdens deze avond kun je samen met familie en vrienden een kaarsje branden om je dierbare te herinneren. Je kunt je dierbare gedenken bij zijn of haar laatste rustplaats of op een andere mooie plek. Op zaterdag 23/11/24 van 19.00-20.30 uur voor het hele dorp. Kom je ook een kaarsje aansteken?



☉ SAMEN ETEN EN KOKEN



Samen eten is een eeuwenoud ritueel dat mensen verbindt en van een basisbehoefte een feest maakt. Je stapt even uit je werkzaamheden en maakt tijd voor elkaar. Een mooie gelegenheid ook om elkaar op deze manier als gemeenteleden beter te leren kennen. Verdeelt over dit

komende winterseizoen zijn er twee avonden waarop we met een groepje van zes mensen samen gaan eten. Het gaat er niet om hoogstaande menu's voor te bereiden, een lekkere stampot is ook helemaal goed. Bij opgave graag je naam, mailadres en telnr. noteren voor verdere berichten.

Joke Huizinga & Wietske Brandinga

Bij opgave graag aangeven of u alleen of met zijn tweeën komt en of u gastvrouw/-heer wilt zijn. Mensen die alleen komen worden gekoppeld aan iemand die zich ook alleen heeft opgegeven. In onderling overleg wordt een datum vastgesteld in november van dit jaar en een avond in februari/maart volgend jaar.

☉ KLEINTJE DREK RACE JONGEREN + OUD(ERS?)

Meer informatie zal het komende jaar volgen..

Heb jij – jullie interesse voor deze actieve uitdagende

activiteit laat het ons weten! winterwerk@pknscharnegoutum.nl



☉ HET PERFECTE PLAATJE – DEEL JE FOTO MET WINTERWERK!



Fotowedstrijd: Wat betekent 'Als Nieuw' voor jou? Laat het zien met de fotowedstrijd van Winterwerk! *Ontdek jij je > 'Als Nieuw' plekje, ongewoon, verrassend, oorspronkelijk, originele situatie of wonderlijke en verwonderende waarneming? <*

*Stuur elke maand een foto in? De beste en mooiste kiekjes komen in de Frissel!

*Stuur je een foto in dan maak je kans op een bioscoopbon!