

Gespreksavonden Rouw en Verlies – met Theo Hofman

"Je kunt pas iets loslaten, als je het eerst hebt vastgepakt"

Rouw, de achterkant van de liefde, hoe kunnen we ooit rouwen zonder lief te hebben gehad?

We gaan met elkaar in gesprek over de verliezen in ons leven en hoe die de loop van ons leven hebben bepaald. Alles wat we meegemaakt hebben, maakt ons wie we denken te zijn.

Wanneer:

per groep 4x een woensdagochtend vanaf 10.00 uur op 20 november, 11 december 2024, 15 januari en 12 februari 2025.

Of 4x een donderdagavond vanaf 20.00 uur op 7 november, 28 november 2024, 9 januari en 6 februari 2025.

Alle bijeenkomsten zijn in het Martenshûske, Achterbuorren 7, Scharnegoutum