

Rondom 10, 5 maart 2025 (i.p.v. 26 febr.)

Chagall als bruggenbouwer en profeet

Marc Chagall werd geboren in 1887 in een orthodox Joods gezin in het stadje Vitebsk, in het toenmalige Wit-Rusland (nu Belarus). Hij ontwikkelde al snel een geniaal talent voor tekenen en schilderen, hoewel dat in zijn Joodse milieu zeer ongebruikelijk was. Hij ging in de leer bij Jehuda Pen, een bekend schilder uit het stadje En zo begon een leven dat geheel in dienst stond van de kunst. Hij schilderde, maakte litho's, ontwierp gebrandschilderde ramen en schreef gedichten. En bleek in de naoorlogse jaren een prominente bruggenbouwer te zijn tussen Jodendom en Christendom. Het overleed na een lang en uiterst creatief leven in 1985 in Nice.

In deze lezing vertel ik uitgebreid over het leven en werk van Chagall - aangevuld met vele afbeeldingen van zijn werk. En ik zal afronden met een thema dat in veel van zijn werken voorkomt: een kruis. Met de vraag wat Chagall als Jood verbindt met het zo specifieke icoon van het christendom: een kruis.

Van harte welkom !

ds. Jan Henk Hamoen

Joure