

Koffiedrinken in het Martenshûske

Iedere maandagmorgen vanaf 10.00 uur kunt u komen koffiedrinken, het hele jaar door uitgezonderd Paasmaandag en Pinkstermaandag.

Elke 1e maandag van de maand is Anna Luimstra gastvrouw, de andere maandagen wisselen de gastheren/-dames.

Komen er weinig mensen dan zitten we in de gezellige keuken, bij een grotere groep verkassen we naar 'de kamer'. En bij heel mooi weer is er de mogelijkheid om buiten te zitten.

Iedereen mag binnenlopen, voel u welkom. Opgave niet nodig.